

kirke & sogn

September - november 2018

Tema: Skiftedag

Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

To årtier
i Aaby sogn

FDF i Norge

Farvel til
Aaby sogn

Struktur og kirke

Af provst Folmer Toftdahl-Olesen



Sognet som base

Engang vidste alle, hvilket sogn, de kom fra – det var der, de voksede op, boede, arbejdede og døde, for "dengang" flyttede man kun sjældent. I dag kan meget få sige, at de altid har boet i sognet, for nu flytter vi efter uddannelse og job og familie. Familier bliver mere og mere spredt – hvem kender ikke nogen, der har familie i Amsterdam eller Australien eller Argentina ...?

Den mobile familie

Når vi bliver globaliserede, får det nære ny betydning. Vi ved stadig godt, hvor vi blev født og voksede op - det er bare sjældent her, vi lever hele vort liv. For vi flytter – især til de større byer: Aalborg, Odense, Århus og København.

Og når mange flytter et sted hen, bliver der færre andre steder! Byerne vokser, landet affolkes. Det betyder nye udfordringer for kirken: flere præster eller nye kirker, der hvor flere kommer til. Og det er jo dejligt – men hvad med os, der bliver tilbage? Skal kirken også her følge med? Hvordan og hvor meget? Skal vi slå sogne sammen, nedlægge kirker, flytte præster? Hvordan får vi så passet de mange kirker? Men hvordan får vi ellers passet de mange mennesker?

Tilbage til landet

Når befolkningstallet svinger som et pendul, må kirken følge med. Dels ved at bygge/nedlægge kirker og flytte præster, men også ved at se på, hvad vi tilbyder. Et område, der engang var rigt på børn, bliver først til et sølvbryllups kvarter og så til et pensionistområde – eller lukker helt ned med tomme huse og forretninger.

Og det kan ikke nytte, at vi tilbyder babysalme-sang til pensionister – eller banko-spil til teenagere... - eller at vi lever i en sogneromantik, der bare ikke holder. Alting forandres hele tiden.

Sognegrænser kan synes så urokelige, som var de skrevet ind i Bibelen – men de er jo bare en praktisk måde at indrette os på, som vi kan ændre, hvis det er nødvendigt. For det eneste sikre er, at ingenting bliver ved med at være, som det var. "Evig stilstand er død" synger vi i Højskolesangbogen – og filosofen Herodot skrev engang, at det eneste uforanderlige er, at alting forandrer sig! Kirke på vej mod nye horisonter. Vi skal hele tiden følge med, og derfor kan vi ikke være sikre på, at sognegrænser og pastorer og præster og kirker bliver ved med at være, som de var! Hvis vi vil være kirke, må vi være parate til forandringer. Hele tiden!



To årtier i Aaby sogn

Af Ole Steen Hansen og Benthe Kleon Jeppesen

Fra 1996 (Benthe) og 2000 (Ole) har vi haft den glæde at være præster i Aaby sogn. Benthe med 50% og Ole med 100%. Der er i de år sket meget i sognet. Ud over det, man kan kalde "grundbetjeningen" (gudstjenester, dåb, konfirmationer, begravelser og vielser), har der været forandringer og nye tiltag. Dem vil vi her give et indtryk af.

Sognet vokser

Et kendetegn ved Aaby Sogn er, at det vokser – og vokser og vokser. En tilvækst på cirka 30 % over de sidste 20 år har også kunnet mærkes i kirken. Der er nu fem konfirmandhold, og såvel kirke som sognegård har pladsproblemer. Vi holder fem juleaftens-

gudstjenester, men det mærkes også på ganske almindelige søndage, hvor der ofte må stilles ekstra stole frem for at rumme søndagsmenigheden. Det er festligt – og slidsomt for inventar og medarbejdere - men meget glædeligt, at vores kirke bliver brugt.

Medarbejdere

Personalegruppen omkring Aaby kirke er i de to årtier vokset i takt med vækst i indbyggertal og aktiviteter. På kirkekonsortet er det vokset fra en deltids sekretær til nu 1½ kordegn. Børne- og familierbejdet blev opprioriteret gennem ansættelse af en sognemedhjælper. De øgede aktiviteter medførte et behov for en kirketjener, så der kan være gode rammer at

udfolde sig i i kirke og sognegård. Og senest, for 1½ år siden, fik vi en "halv præst" mere, så der nu er to fuldtids stillinger i Aaby.

Børn/familier

Der er mange dåb i Aaby kirke, og da det i de senere år er blevet almindeligt, at gæsterne er med i kirke, er der ofte mange børn med ved søndagens gudstjeneste. Efter dåben har vi stor glæde af de frivillige børnepassere, der kan tilbyde børnene at gå med i sognegården, hvis gudstjenesten føles lidt for lang.

Kontakten mellem kirke og familier kan fortsætte med "babysalmesang", og mange dagpleje- og vuggestuebørn kommer flere gange om året i



”kirkelegestue”. Børnehavebørn er også jævnligt på besøg. Den kontakt fortsætter bl.a. i form af ”spaghetigtidstjeneste”, en kort gudstjeneste i børnehøjde, med fælles aftensmad bagefter.

Konfirmander

I begyndelsen af 00-erne inviterede vi hvert år konfirmanderne på weekend eller på heldags-tur til Århus. Siden har økonomien ændret sig, så nu går heldagsturen til Aalborg – med offentlig transport. Men det er altid en fornøjelse at være ”på tur” med konfirmander, uanset destination. I årene omkring den nye skolereform udviklede vi sammen med daværende skoleleder Søren Dybdal Møller et særligt koncept for heldagsundervisning af konfirmander. Sognemedhjælper og præster opfandt nye og

mere afvekslende undervisningsforløb, der kunne fastholde konfirmander 6-7 timer i træk. Det var festlige (og hektiske) dage!

Konfirmander går også til gudstjeneste. Derfor har vi de seneste år holdt 2-3 ”tekstede” søndagsgudstjenester (med brug af lærred og projektor) til støtte for de knap så rutinerede kirkegængere.

Skole-kirkesamarbejde

Et tydeligt vækstområde siden årtusindskiftet er samarbejdet med skolerne. Med ansættelse af sognemedhjælperen er der opbygget en god kontakt og udviklet undervisningsforløb for flere klassetrin. ”Bibelevntyr” for 4.-5. klasse, ”Moses-tur” for 2. klasse osv. Dertil kommer klasser, der aflægger kirken besøg i forbindelse med undervisning.

Kor

Over en årrække har kirkens kor-arbejde vokset sig stort. I efteråret 1996 bestod ungdomskoret af få, små og forsigtige stemmer - en stor gruppe ældre kor-medlemmer var nemlig netop rejst fra byen for at uddanne sig. Sådan går det jo med ungdomskor! Heldigvis fastholdt organist og menighedsråd det gode arbejde og gav mulighed og plads for, at nye korgenerationer kunne vokse op. De seneste år har vi haft et stort og meget velsyngende ungdomskor og et humørfyldt og livligt børnekor, samt et lejlighedskor af voksne, der nok kunne få taget til at løfte sig ved fx ”de ni læsninger”.

Gudstjenesteudvalg

I 2011 nedsatte menighedsrådet et særligt gudstjeneste-udvalg, der





fik til opgave at drøfte søndagsgudstjenesten. Det første år blev lægmands-læsningen indført – én fra menigheden læser søndagens tekst. 20-25 frivillige læsere gør sig umage med opgaven. Derudover har udvalget drøftet og gennemført andre små ændringer. Den grundlæggende præmis for arbejdet er, at gudstjenesten først og fremmest er menighedens (og ikke fx præstens). Det giver medejerskab og medansvar.

Samarbejde med kirkelige foreninger

I 1998 var det store projekt, at vi indspillede dåbs-cd for Aaby og Vedsted kirker. En masse børn sang, et band af lokale unge spillede, og en række ledere fra det kirkelige børne- og ungdomsarbejde genfortalte bibelhistorie. Det hele blev optaget og redigeret af Carl-Aage Ring Madsen.

I 1990'erne var der i sognet en god og stærk tradition for to(!) årlige børne- og ungdomsgudstjenester i samarbejde med foreningerne, nemlig fastelavnsgudstjenesten i februar og BUSK-gudstjenesten i oktober. Siden er antallet af børnegudstjenester vokset eksplosivt i mange retninger. De kirkelige børne- og ungdomsforeninger besøger stadig kirken på egne mødeaftener og inviteres til spaghettigudstjenester og fastelavn.

Et særligt samarbejde med de kirkelige foreninger opstod, da der i 2011 startede kristendomskursus i sognegården i samarbejde med Indre Mission. En god flok på 30-40 mennesker mødtes gennem 5-6 år til et muntert og lærerigt samvær omkring undervisning for voksne i den kristne tro.

Bygninger

Det største og mest spændende byggeprojekt i perioden var renoveringen af kirken i 2008. Fra at have et kirkerum præget af mørkerøde bænke og paneler og et upraktisk varmesystem, fik vi et lyst og venligt rum. Den såkaldte "Birkelsestol" (et firkantet aflukke øverst i kirken) blev fjernet sammen med en masse vægpaneler. Det gav mere luft og gulvplads, og dermed bedre forhold både ved begravelser, koncerter og børnearrangementer. En helt igennem vellykket renovering, som vi stadig glæder os over.

I 2002 blev første sal i sognegården indrettet til Børn-Unge-Rum (BUR'et). Det er gennem årene blevet godt slidt af hundreder af minikonfirmander og andre børn og unge.

I 2016 blev det nødvendigt med flere kontorlokaler, da der skulle være kontor til den nyoprettede præstestilling. Den hurtige løsning blev en pavillon, men forhåbentlig kommer der om få år en permanent løsning på pladsproblemerne i sognegården. Derudover er der presserende behov for en tidssvarende velfærdsbygning for de ansatte på kirkegården.

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE

2. september 14. s. efter trinitatis
 Aaby 10.15 Mumgaard
 Vedsted 10.15 Jeppesen Konfirm. velkomst

4. september kl. 19.30
 Sogneaften i Aaby *Pakker til Rumænien*
 Tidligere efterskolelærer på Bjergget Efter-
 skole, "Pliik" fortæller om Aktive kristnes
 omsorgsarbejde for fattige i Rumænien
 Samarbejde med Y-men, Aabybro



9. september 15. s. efter trinitatis
 Aaby 10.15 Andersson
 Aaby 12.30 Andersson Konfirmandvelkomst
 Aaby 14.00 Andersson Konfirmandvelkomst

9. september kl. 8.30 – 17.00:
 SOGNEUDFLUGT for Vedsted Sogn
 Kaffe og rundstykker i sognegården.
 Derefter kører vi til gudstjeneste i Hasseris
 kirke og siden til Folkelirkens Hus, hvor
 Benny Vindelev fremviser og fortæller om
 kirkekunst. Til sidst besøger vi "Center for
 Papirkunst" i Hune.
 Pris 200 kr. Tilmelding til kirkekontoret
 senest 3. september



26. september kl. 17.00
 Spaghettigudstjeneste i Aaby kirke med
 tilbud om efterfølgende spisning

30. september 18.s. efter trinitatis
 Aaby 10.15 Andersson
 Vedsted 10.15 Jeppesen Høstgudstjeneste
Derefter frokost og menighedsmøde

7. oktober 19. s. efter trinitatis
 Aaby 10.15 Andersson
 Vedsted 10.15 Jeppesen

11. oktober kl. 9.30
 Formiddagskaffe i Vedsted
 Vi drikker kaffe og synger
 fra højskolesangbogen



11. oktober kl. 19.30
 Sogneaften i Aaby v. Kaj Mogensen
Livet, det dejligste eventyr
 For H.C. Andersen hørte
 tro og viden sammen.
 Det belyser Kaj Mo-



gensen i dette foredrag,
 der er kommet i stand
 i forlængelse af hans
 doktordisputats om H.C.
 Andersens teologi. Kaj
 Mogensen er tidligere
 sognepræst i Hvidbjerg-
 Vestenaå i Thy.

14. oktober 20.s. efter trinitatis
 Aaby 10.15 Andersson
 Vedsted 9.00 Michael Berg

18. oktober kl. 9.30
 Morgensang i Aaby

31. oktober kl. 17.00
 Spaghettigudstjeneste i Aaby kirke med
 tilbud om efterfølgende spisning

1. november kl. 12.45
Spil Dansk dag i Aaby kirke
 Syng med børn og bedsteforældre

4. november Alle Helgensdag
 Aaby 10.15 Andersson
 Aaby 15.30 Andersson
Mindgudstjeneste med navneoplæsning
 Vedsted 10.15 Jeppesen
 Allehelgensgudstjeneste med
 navneoplæsning



5. november kl. 17.00
 Ulvetime i Vedsted Kirke Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning

6. november kl. 19.30
 Sogneaften i Vedsted *Mit liv ved Ryå'en*
 med Alice Larsen, der fortæller om sit liv.
 Alice og Møller Larsen havde i en årrække
 deres dagligdag på Birkelse Hovedgård,
 hvor Møller var forvalter, og Alice stod for
 bespisningen af folkehølet. Siden har Al-
 ice bl.a. været tilsynsførende hos den kom-



13. september kl. 9.30

Formiddagskaffe i Vedsted
Vi drikker kaffe og synger
fra højskolesangbogen



13. september kl. 9.30

Morgensang i Aaby
Kr. 15 – som går til kirkens julehjælp.

16. september kl. 8.30

Menighedsrådsmøde i Aaby hvor menighedsrå-
det fremlægger sit arbejde
og planer

16. september 16. s. efter trinitatis

Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

17. september kl. 17.00

Ulvetime i Vedsted Kirke Børnegudstjen-
este med efterfølgende spising

23. september 17. s. efter trinitatis

Vedsted 9.00 Jeppesen
Aaby 10.15 Jeppesen Høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten er alle inviteret til
afskedsrokost for Benthe Kleon Jeppesen i
Aaby Sognegård.

25. september kl. 10 i Aaby

Vi strikker huer, vanter og halstørklæder til
Y-mens støttearbejde i Rumænien.
Garnet og kaffen er gratis



25. sept. kl. 19.30

Sogneaften i Vedsted
Menneskesyn på spil. "Piller vi for meget
ved skaberværket? Skal vi vide alt - og
gøre alt - blot fordi vi kan?"
v. Christian Borrisholt Steen fra Etisk Råd.

Kr. 15 – som går til kirkens julehjælp.

21. oktober 21. s. efter trinitatis

Aaby 10.15 NN
Vedsted 16.30 Jeppesen
Fortællegudstjeneste

25. oktober kl. 19.30

Salmestafetten i Aaby kirke. Vi synger
gospel med Gospel4U. Koret fra Hjørring-
området har et bredt repertoire fra helt
"originale" gospelspirituals til nyere dan-
ske salmer med klart rytmisk islæt. Leder
Karen M.V. Olesen.



28. oktober 22. s. efter trinitatis

Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

29. oktober kl. 18.00

Herreværelset i Vedsted.
Spising kr. 100
Tilmelding på sms 4037 9549

30. oktober kl. 10 i Vedsted

Vi strikker huer, vanter og halstørklæder til
Y-mens støttearbejde i Rumænien.
Garnet og kaffen er gratis



munale hjemmehjælp. Udover fortælling
vil der være kaffebord og fællessang fra
Højskolesangbogen

11. november 24. s. efter trinitatis

Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 16.30 Jeppesen
Fortællegudstjeneste

13. november kl. 19.30

Salmestafetten
i Vedsted kirke.
Vi synger salmer til
rytmisk musikledsagelse
sammen med forstander
Steffen Krøyer,
Bjerget Efterskole



15. november kl. 9.30

Formiddagskaffe i Vedsted
Vi drikker kaffe og synger
fra højskolesangbogen



15. november kl. 9.30

Morgensang i Aaby
Kr. 15 – som går til kirkens julehjælp.

18. november 25. s. efter trinitatis

Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 9.00 Michael Berg

25. november Sidste s. i kirkeåret

Aaby 10.15 NN
Vedsted 10.15 Jeppesen

26. november kl. 18.00

Herreværelset i Vedsted
Spising kr. 100
Tilmelding på sms 4037 9549

På vej... Præstetanker efter 18 år

af Ole Steen Hansen

I et af versene i sangen "Jeg elsker den brogede verden" synger vi om: Kamp må der til, skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro – thi evig stilstand er død!

Det handler om livet i almindelighed, men siger også noget om troen.

Vores forbillede

Vores forbillede som kristne er de 12 disciple, der fulgte Jesus. I dag er det os, der er "disciple". Det bliver understreget hver gang, der er dåb. Her hører vi Jesu ord om at "gøre alle folkeslag til mine disciple." Ved dåben bliver vi gjort til disciple – på nudansk betyder det: lærlinge/elever/trainees – og vi lærer ved at "følge efter" Jesus, dvs. høre om ham og efterligne ham. Når vi gør det, vil vi opdage, at han ikke altid er enig med os og det, vi mener, gør og tror. Så derfor gælder det også her, at "kamp må der til, skal livet gro", så vi ikke går i stå.

Vi kan også sige det på den måde, at troen sidder i fødderne og i ørerne, for sammen med vores mester er vi hele tiden i bevægelse og vores egne tanker og forestillinger bliver udfordret.

Her er gudstjeneste helt afgørende. Ikke kun den, der er søndag formiddag, men også alle andre gange og steder, hvor vi disciple er sammen for at finde ud af, hvad vores mester vil med os.

En opdagelsesrejse

Vi kan sige, at kristen tro er at være på opdagelsesrejse. Vi er på opdagelse i troens land.

Det kan vi sammenligne med at være inviteret ind i en stor og ukendt slotshave. For nogle drejer det sig så om at se mest muligt. Undersøge alle stier og planter og helst også få et glimt af slottet. Andre vil hellere holde sig til de mere kendte gange. Det giver hvile og tryghed på turen. Og måske er bare det at komme indenfor velgørende - finde en rolig plet, hvor man kan glæde sig over de små ting, man får lov at opdage, og over de andre, der kommer forbi. Hovedsagen er, at man har fulgt rejselederens opfordringer og an-

visninger, så man har bevæget sig indenfor, selvom det kan have kostet "kamp". For måske lød det af for lidt, at der skulle være en hel eventyrlig verden derinde. Måske kom det på tværs af de planer, man selv havde. Måske...

På vej...

Som præst har man så fået lov at være mestrens havemand. Ordne nogle stier, så de andre disciple kunne finde en vej frem. Beskære nogle buske, så nye udsigter åbnede sig. Opmuntre nogle medvandrere, når de mødte forhindringer eller blev modløse. Undret sig over, at ikke mange flere har villet være med på opdagelsesrejsen. Men ikke mindst glædet sig, når det lykkedes at åbne nye udsigter i fællesskab med børn, unge og ældre. Nu er vores vej her i Aaby sogn så til ende. Tak for fællesskab, samarbejde, åbenhed og overbærenhed!



Farvel til Aaby Sogn

Af Benthe Kleon Jeppesen

Da jeg i efteråret 1996 var til prøveprædiken for menighedsrådene i Aaby og Vedsted, blev jeg spurgt, hvor længe jeg havde tænkt at blive i embedet. Jeg svarede med det klassiske præsteideal: Syv år – og derefter videre til et nyt kald. Det gik som med så mange andre idealer – jeg faldt for fristelsen – jeg blev her! Det har været rigt, spændende, godt og gavmildt at være præst i Aaby Sogn. Når jeg ser tilbage over de 22 år, er jeg fyldt af taknemmelighed for alt det, jeg fik lov at være en del af, og for hver eneste gang, vi har oplevet den velsignelse at kunne være fælles - på trods af

forskelle - om at tro og håbe på vor Herre. Tak for tillid, overbærenhed, støtte og forbøn.

At være en medvandrer

Mit præsteideal (bortset fra det med de syv år) er inspireret af pilgrims-tanken. Vi er alle på vandring gennem livet, og vi er hinandens med-vandrer. Vi skal hjælpe hinanden med at finde vej og dele med hinanden undervejs (tanker, drikkevand og vableplaster).

Emmaus

Sådan vandrede engang to af Jesu disciple en påskedag til Emmaus, tyngede af tunge og

svære tanker. Undervejs fik de følgeskab af en fremmed. Han spurgte dem ud, fik dem til at fortælle og mindede dem om gamle skriftord, som de havde glemt, de kendte. Da de spiste til aften med den fremmede, så de pludselig, at det var Kristus selv, de havde talt med og fulgtes med. Og i samme øjeblik blev han usynlig for deres øjne.

At tale sammen

Som mennesker og som kristne vandrer vi sammen, vi fortolker livet og troen i fællesskab. Den, der spørger, bidrager mindst lige så meget som den, der kommer med et svar. Og indimellem dukker der svar op, som ingen af os tænkte på lige før. For i vores samtaler kan Gud komme til stede og åbenbare sig. Samtaler kan være to, der taler sammen. Det kan også være den samtale, der udløses i hovedet på kirkegængerens, mens præsten prædiker. Eller det kan være, når vi sammen synger en salme, som kaster nyt lys over vores liv og tro. Tak til alle i Aaby sogn, som jeg fik lov at vandre og samtale med.



Hvor henvender man sig?

Aaby-Vedsted kirkekontor, 9824 4100
Kordegne Birgit Aagaard Kirkevej 21 9440
 Aabybro - aaby.sogn@km.dk
 vedsted.sognjammerbugt@km.dk
 Åbent hverdage kl. 9 - 13 samt efter aftale.

Sognepræst i Vedsted
Benthe Kleon Jeppesen,
 2144 3719 Hjortsvej 12, Birkelse, 9440 Aabybro -
 bekj@km.dk, Træffes ikke mandag

Sognepræst i Aaby
Frans Rossing Andersson,
 4018 8811 - Spinderensvej 3, 9000 Aalborg
 fra@km.dk - Træffes ikke mandag

**Kirkebogsførende præstestilling i Aaby -
 Vakant**

Sognemedhjælper i Aaby
 2487 5446 Inge Lise Reiche
 ilr@aabykirke.dk

Aaby Kirkegårdskontor, 9824 4100
Kirkegårdsleder Gert Lauritsen
 Åbent mandag - fredag kl. 10-11
 kirkegaard@aabykirke.dk

Vedsted kirkegårdskontor, 2361 4519
Graver Gitte Klemmensen
 Åbent tirsdag - fredag kl. 10-11 (fri mandag)
 vedstedkirkegaard@mail.dk

Organist (vacant) 5115 6029
 Aaby Kirkes børne- og ungdomskor
 organist@aabykirke.dk

Aaby Menighedsråd
Formand Tina Stenfeldt, 2694 6129
 menighedsraad@aabykirke.dk

Vedsted Menighedsråd
Formand Mogens Nørgård, 4037 9549,
 8401@sogn.dk

Redaktionen af dette blad: Ole Steen Hansen, Benthe Kleon Jeppesen, Frans Rossing Andersson, Lilian Christensen, Inge Lise Reiche, Ellinor Andersen **Tryk:** Aabybro Bogtrykkeri
Deadline for næste nummer af Kirke & Sogn 2. oktober 2018

AABY MISSIONSHUS

kl. 19.30 5-6-7 september
 Møderække
 v. Missionær Henrik Didrik-
 sen, Skive

12. september
 Møde v. Thorkild Struntze
 Andersen "Åbne døre"

26. september
 Høstfest v. Missionær
 Søren Grysbæk, Horsens.
 Der er lotteri

10. oktober kl. 18.00
 Vi spiser sammen og
 ser film

Mandag 22. okt. kl. 19.00
 Skriftemåls gudstjeneste
 v. Sognepræst Michael
 Berg i Aaby kirke Derefter
 samvær og kaffe i missions-
 huset

14. november kl. 18.00
 Vi spiser sammen og ser
 film

28. november
 Adventsfest v. Missionær
 Jørgen Bloch, Randers

Plejhjems- gudstjenester

Birkelse Plejecenter
 (onsdage kl. 10.00)
 05.09 Jeppesen /A)
 19.09 Krogsgaard (A)
 03.10 Jeppesen (A)
 17.10 Krogsgaard (A)
 30.10 Jeppesen (A)

Aabybro Plejehjem
 (tirsdage kl. 10.15)
 28.08 Winkel (A)
 11.09 Andersson (A)
 25.09 Winkel (A)
 09.10 Andersson (A)
 23.10 Winkel (A)

Menighedsrådsmøder i sognegårdene

Aaby kl. 19.30
 Onsdag 29. august
 Torsdag 27. september
 Onsdag 31. oktober
 Torsdag 22. november

Vedsted kl. 19.00
 Tirsdag 18. september
 Tirsdag 23. oktober
 Tirsdag 20. november

Navne

Der er ingen rubrik med navnestof i dette nummer af kirkebladet på grund af Persondataforordningen, som trådte i kraft i maj i år.

Der vil senere blive orienteret om de fremtidige forhold omkring navnestoffet.

FDF i Norge

Af Jacob Nielsen

FDF Aaby-Vedsted var i uge 31 taget til Lifjell i Norge. Ugen bød på fede aktiviteter hele ugen, og der var noget at lave for enhver smag. Der var mulighed for bading, sejlads, hygge med brætspil, fjeldvandring, klatring og masser af badning i den flotte sø, som de 250 FDF'ere fra Sydvendssyssel havde slået lejr ved. Lejren er hvert femte år, og er en fantastisk tur, som der var set frem til i lang tid i forinden, både af børn og ledere. Ugen gik hurtigt og hjemme igen kunne deltagerne se tilbage på en uge fyldt til randen med gode oplevelser og se med forventning frem til næste udenlandstur med FDF.



KFUM – KFUK

7. september kl. 19.00

Høstbanko i sognegården. Bente og Johannes Kühle fortæller om deres seneste tur til Mellemøsten med Danmission

Overskuddet går til Danmission

FDF Aaby-Vedsted

Sted: Torngårdsvej,
Aabybro

Kredsledere: Else Ring
Madsen 40 74 74 32
& Anne Mette Reiche
22 38 83 73

[facebook fdf Aaby-Vedsted](#)

KFUM-spejderne, Aabybro gruppe

Sted: Spejderhytten,
Åstrupvej 4

Gruppeleder: Peer
Nielsen 98 24 43 96

[www.spejderneaaabybro.dk](#)

KFUM og KFUK i Aabybro

Sted: Aaby Sognegård
Kirkevej 21

Formand: Verner
Thomsen 81 51 18 10

[www.aabybro.kfum-kfuk.dk](#)

Indre Mission i Aabybro

Sted: Missionshuset,
Kirkevej 9

Formand: Tage Sørensen
98 24 41 49

Y's Men's Club

Sted: Aaby Sognegård
Præsident:

Kirsten Haese
29 26 20 09

[www.ysmen.dk](#)

MandagsCafé

Sted: Vedsted Sogne-
gård, Hjorthsvej 12

Leder:

Jytte Haven Nørgård
25 33 09 20

Nyt fra Aaby

Af Tina Stenfeldt

Som de fleste af jer nu er bekendt med, stopper Benthe Kleon Jeppesen som sognepræst i Aaby efter 22 år. Hun fortsætter i Vedsted, så hun nu skal dele sin flid, dygtighed og erfaring til glæde for Vedsted og Jetsmark sogne. De har meget at glæde sig til i Jetsmark, for Benthe har et professionelt, ordentligt og med et glimt i øjet samarbejde med alle. Hun vil blive savnet af medarbejderne i Aaby, men også af sognebørnene, som har sat stor pris på Benthens virke i sognet. I menighedsrådet har Benthe styr på sagerne, og man har altid kunnet regne med, at hun gjorde alt godt. Jeg har selv været meget tryk

ved at have Benthe med i rådsarbejdet. Vi ønsker hende god vind og glæder os til at høre om hendes virke i Jetsmark. Vi er også i skrivende stund i gang med arbejdet omkring ansættelse af en ny kirkebogsførende sognepræst i Ole Steen Hansens sted. Der er mange ting at tage stilling til og sætte sig ind i i forbindelse med dette, men spændende er det. Når Frans Rossing Andersson vender tilbage fra sin forældreorlov 1. september overtager han de 50%, som Benthe har varetaget, så der fremover i Aaby vil være to fuldtidspræster i stedet for som nu en 100% og to 50%.

Stine Nygaard er fra 15/5-2018 fastansat som kirkesanger i Aaby kirke, og vi er alle glade over at byde hende fast velkommen. Stine er færdig med første del af kirkesanger-

uddannelsen, og fortsætter med anden og sidste del over de næste par år. Når koret starter efter sommerferien, vil det være Stine, som øver og styrer det i samarbejde med Margit Nørgård.

Efter deadline for kirkebladet har der været samtaler og prøvespil med ansøgere til organiststillingen, og menighedsrådet håber snart at kunne præsentere en ny organist for menigheden.

Søren Yde bliver færdiguddannet som anlægsgartner i uge 41, og vi er stolte over at kunne bidrage til, at Søren kan få de kvalifikationer som fremtidens kirkegård har brug for.

Husk at komme til menighedsrådet den 16. september og hør mere om årets gang i Aaby kirke.

Nyt fra Vedsted

Eftermiddagsgudstjenester med fortælling og musik

Som noget nyt vil der i efteråret være to søndage med eftermiddagsgudstjeneste i Vedsted Kirke (kl. 16.30). Vi vil ved disse gudstjenester have en lidt anderledes liturgi, således at der bliver musikalske indslag og fortælling af bibelhistorie. Se nærmere i ugepressen, når tiden nærmer sig.



Hele sommeren er der arbejdet på højtryk med renoveringen af sognegården, arbejdet forventes afsluttet sidst i august